



Ontmoeten & Verdiepen

2024-2025

Hoop(vol)

Johanneskerkgemeente
Geloofsgemeenschap St. Andries
Leersum

Inhoudsopgave

Voorwoord 'Hoop(vol)'	3
-----------------------------	---

Activiteiten

1. Inloopochtenden	4
2. Christelijke meditatie	4
3. Lezen op maandag	5
4. In gesprek met Manda Heddema	6
5. Genderdiversiteit	6
6. Laudate Deum	7
7. Grenzeloos God	7
8. Maria in beeld(en)	8
9. Expositie Advent/Kerst	8
10. Oecumenische vespers Advent	9
11. Genderkunst	9
12. Hoe nieuw is het nieuwe antisemitisme?	10
13. Engelen: 'Boodschappers uit hogere sferen'	10
14. Leonard Cohen	11
15. De toekomst van de kerk – tussen rouw en hoop (voor- en nabespreking)	12
16. Liedmiddag: Lieder voor de vrede	13
17. De toekomst van de kerk – tussen rouw en hoop	13
18. Oecumenische vespers 40dagentijd	14
19. Eind goed	14
21. NederlandSchoon	15
22. De zin van ziekte	15
22. Ademtocht	16
23. Concertlezing Etty Hillesum	16
24. Barnard in de Paastijd	17
25. Zin in Film	18
Jacobsladder	19
Contact	20

Vragen over activiteiten in Leersum of Doorn

Teun Monster • tjmonster@planet.nl

Marjoke Limpens-Timmer • ontmoeten.en.verdiepen@pgdoorn.nl



Maartenskerkgemeente
Protestantse Gemeente te Doorn

**PROTESTANTSE GEMEENTE
MAARN - MAARSBERGEN**

Hoop(vol)

In deze tijd van oorlogen in Europa en daarbuiten, van spanningen en polarisatie in eigen land, van antisemitisme en radicalisme, moet je maar durven: Hoop(vol) kiezen als jaarthema.

Een aantal jaren geleden schreef de Amerikaanse theoloog en filosoof John D. Caputo (1940) een boek met als Nederlandse titel: Hopeloos hoopvol. Daarin schrijft hij o.a. over de zwakheid en de dwaasheid van het geloof, die diep verankerd zijn in bijbel en traditie. Caputo doorbreekt de traditionele theologische kaders in het denken over geloof en ongelooft en spreekt over zijn belangrijkste levensles: dit leven is vol genade, zie het ondanks alles als een geschenk. Hij gebruikt daarvoor de metafoer van de roos. Die kent geen waarom, ze bloeit omdat ze bloeit. Gelovigen en ongelovigen durven daarom te hopen. Het is een belofte en een uitdaging om in deze tijd toch hoopvol te zijn.

De commissie Ontmoeten & Verdiepen van de Johanneskerk en de Geloofsgemeenschap St. Andries - in samenwerking met de Maartenskerk in Doorn en de Protestantse Gemeente Maarn-Maarsbergen - hoopt dat u de vele onderdelen in dit programma-boekje ziet als een geschenk om mee te doen aan wat zich in het seizoen 2024/25 aandient. Dat wij daarbij 'een taal van hoop en vrede' spreken:

*'... dat wij vol hoop meewerken aan een nieuwe wereld,
waar brood en recht en waardigheid
en liefde is voor al wat leeft.'*

Huub Oosterhuis

- **Johanneskerkgemeente:** Hilje Logtenberg van der Grient, Christel Eijkelenboom, Epko Smit, Teun Monster
- **Geloofsgemeenschap St. Andries:** Ans Middelplaats, Ellis Coombe
- **Maartenskerkgemeente Doorn:** ds. Sophie van den Berg-Hofstee, ds. Christien Flier, ds. Leo Oosterom, kerngroep O#V
- **PG Maarn-Maarsbergen:** ds. Mariëlle Jochemsen

Houd altijd de actuele informatie via kerkbladen en websites in de gaten of de activiteiten door kunnen gaan.

I | Inloopochtenden

Elke eerste dinsdagmorgen van de maand is er inloopochtend in de ontmoetingsruimte van de Johanneskerk. Iedereen die het gezellig vindt om een kopje koffie of thee te drinken samen met anderen, elkaar te ontmoeten op een doordeweekse dag, nodigen we hierbij uit. U bent van harte welkom! Heeft u vervoer nodig? Neem dan even contact op met Corry Ruiten of Joke Stahlie.

*Datum elke eerste dinsdag van de maand,
te beginnen met 3 september*

*Datum Elke eerste dinsdag van de maand
Tijd 10.30 - 12.00 uur
Locatie Johanneskerk
Contact Corry Ruiten tel. 06 551 981 49
Joke Stahlie tel. 0343 410 631*



2 | Christelijke meditatie

Michaëlkerk/Johanneskerk

*Stilte, om met God te praten
Stilte, om iets van God te horen
Stilte, om bij God te zijn*

Stilte confronteert ons met dat wat er speelt in ons leven. Stilte kan ook beangstigend zijn. Tijdens de meditatie oefenen we dat 'alles er mag zijn' om zo vanuit ons hoofd, vanuit ons denken, naar ons hart te gaan. Om ons te openen voor Gods Liefde, waar ware vrede heerst. We mediteren op een bijbeltekst, gedicht of lied om ons te laten raken en inspireren.



*De meditatie is op vrijdagochtend om 9.30 uur op de Englaan 66 in Leersum.
Voor data en info: Sylvia van Eck tel. 0343 454 289*

lees verder >

St. Andrieskerk

Wie wil mediteren vanuit de R.K. St. Andrieskerk is iedere maandagavond welkom. Het programma heeft altijd dezelfde indeling: achtergrondmuziek bij binnenkomst, daarna kort een muziekfragment waarna we 25 minuten in stilte mediteren. De stilte wordt innerlijk vastgehouden, terwijl uiterlijk een kort muziekfragment voor afsluiting zorgt. Daarna staande in een kring bidden we het Onze Vader en zingen *Dona nobis pacem*. We drinken thee in de kleine koffiekamer terwijl we een stuk tekst tweemaal lezen en daarna bespreken.

We komen bijeen op maandagavond van 20.00-21.45 uur in de Sint Andrieskerk. Voor meer informatie bel Marijke van Soest 0343 452 841

3 | Lezen op maandag

We verheugen ons erop om ook in het nieuwe seizoen weer met een aantal mensen hetzelfde boek te lezen en er dan later met elkaar over van gedachten te wisselen. Dit seizoen willen we vijf boeken lezen. Via de bibliotheek is er van elk boek een aantal exemplaren beschikbaar. Als u daar gebruik van wilt maken kunt u dat van tevoren aangeven. We beginnen met 'Daar waar de rivierkreeften zingen' van Delia Owens waarin het verhaal verteld wordt van Kya, die afgezonderd van de bewoonde wereld leeft in de wildernis van de moerassen van North Carolina. Ze leeft van en met de natuur.

Data

23 september	<i>Delia Owens, Daar waar de rivierkreeften zingen</i>
4 november	<i>Alex Schulman, De overlevenden</i>
6 januari	<i>Bernhard Schlink, De kleindochter</i>
17 februari	<i>Olga Tokarczuk, Jaag je ploeg over de botten van de doden</i>
31 maart	<i>Etty Hillesum, Het verstoorde leven. Dagboek 1941-1943</i>
Tijd	20.00 uur
Locatie	Johanneskerk
Begeleiding	Teun Monster



4| In gesprek met Manda Heddema

Manda Heddema is sinds vier jaar eigenaar van Boekhandel Jacques Baas in Driebergen. Daarvoor had ze een boekhandel in Goes. Ze werkte mee aan verschillende televisie- en radioprogramma's en ze is lid van de Boekenraad van de Volkskrant. We gaan in gesprek over een leven vol verhalen en zingeving. Verhalen zijn de kern van haar werk, maar ook in haar leven. We praten over leven en dood, en welke rol religie kan spelen op momenten dat het moeilijk is. Het gesprek wordt geleid door Epko Smit. Maar ook de aanwezigen kunnen meedoen aan dit gesprek. Ieders verhaal doet er immers toe!



Datum maandag 30 september
Tijd 20.00 - 21.45 uur
Locatie Johanneskerk
Entree € 5
Begeleiding Epko Smit

5| Genderdiversiteit

Het lijkt zo vanzelfsprekend. Je hebt als mens een lichaam en daaraan kun je zien of iemand vrouw of man is. Maar zo makkelijk blijken mensen niet in te delen, het ligt in werkelijkheid veel ingewikkelder. Zo kan bij een kind worden ontdekt dat de uiterlijke geslachtskenmerken vrouwelijk zijn, maar dat de baarmoeder en eileiders ontbreken: de intersekse conditie. Bij transgenders ligt het nog weer anders: zij ervaren dat hun identiteit niet overeenkomt met het geslacht dat hen bij de geboorte is toegewezen. Ook kunnen mensen zich non-binair noemen: ze voelen zich niet thuis in de tweedeling man/vrouw.



Heleen Zorgdrager is als hoogleraar systematische theologie en genderstudies verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit. Zij zal ingaan op de religieuze vragen die een rol spelen en vaak draaien om de mens die geschapen is naar Gods beeld.

Datum donderdag 17 oktober *Entree* *Vrijwillige bijdrage*
Tijd 20.00 - 21.45 uur *(richtlijn € 6)*
Locatie Koningshof Doorn *Begeleiding* *Marjoke Limpens-Timmer*

6 | Laudate Deum

Laudate Deum, Prijs God voor al zijn schepselen, een lofzang. Een lofzang echter die dreigt te verstommen doordat we niet genoeg gedaan hebben om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Daarom kwam paus Franciscus een jaar geleden met een nieuwe klimaatbrief, als vervolg op Laudato Si'. De situatie wordt wereldwijd steeds zorgwekkender. De tijd van simpele oplossingen is voorbij. We kunnen niet meer doorgaan met alles wat we doen, maar dan een beetje duurzamer. Zowel op internationaal als nationaal niveau zijn er ingrijpende culturele veranderingen nodig. Marjolein Tiemens-Hulscher zal vertellen hoe de paus dit in Laudate Deum voor zich ziet en hoe we er zelf aan kunnen bijdragen. Want er kunnen geen culturele veranderingen zijn zonder persoonlijke veranderingen.



Datum *dinsdag 5 november*
Tijd *20.00 - 22.00 uur*
Locatie *Koningshof Doorn*
Entree *Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)*
Begeleiding *Werkgroep Groene Kerk*

7 | Grenzeloos God

In het boek 'Grenzeloos God' verkent de Duitse theoloog Tilmann Harberer in hoeverre het christendom een geloofwaardig verhaal te bieden heeft voor mensen van nu. Hij brengt bijbelse noties in gesprek met bewustzijnsfilosofie, moderne natuurkunde en hedendaagse spiritualiteit. Dat leidt tot een uitdagende kijk op God, mens en wereld. Het lukt Harberer op toegankelijke wijze onder meer te schrijven over God en de schepping, het kwaad in de wereld en de christelijke liefde.

Jan Offringa is tot zijn emeritaat in september, predikant in Wijk bij Duurstede. Hij bespreekt aan de hand van dit boek hoe we tegenwoordig kunnen spreken van God.

Datum *woensdag 13 november*
Tijd *20.00 - 22.00 uur*
Locatie *Koningshof Doorn*
Entree *Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)*
Begeleiding *Johan Beuckens*



8 | Maria in beeld(en)

Maria is bij velen geliefd. De ontelbare afbeeldingen en bedevaartplaatsen die over heel de wereld aan haar gewijd zijn getuigen daarvan. Uit alle periodes van de christelijke kunstgeschiedenis zullen in een presentatie voorstellingen van Maria - in schildering (waaronder iconen), mozaïek, hout- of beeldhouwwerk - worden getoond en toegelicht. Die grote rijkdom daaraan zal haar betekenis voor Jezus en voor ons willen belichten.



Mgr. drs. Herman W. Woorts, hulpbisschop van Utrecht, docent christelijke kunst en iconografie aan priester- en diakenopleidingen, verzorgt deze boeiende presentatie.

<i>Datum</i>	<i>dinsdag 26 november</i>
<i>Tijd</i>	<i>19.30 - 21.45 uur</i>
<i>Locatie</i>	<i>Johanneskerk</i>
<i>Entree</i>	<i>€ 5</i>
<i>Begeleiding</i>	<i>Ans Middelpaats en Teun Monster</i>

9 | Expositie Advent/Kerst

Van 1 december t/m 6 januari 2025 is er een Advents-/Kerstexpositie in de Johanneskerk, georganiseerd door Kunst In Johannes Kerk (KIJK). De kunstenaars zijn deelnemers van Kunstwerkplaats Magenta, onderdeel van Lievegoed.

Op dinsdagmorgen 3 december is er tijdens de inloopochtend gelegenheid om de kunst van de kunstenaars te bekijken en zal er uitleg gegeven worden door zo mogelijk een kunstenaar zelf of een begeleider.

<i>Datum</i>	<i>3 december</i>
<i>Tijd</i>	<i>10.30 - 12.00 uur</i>
<i>Locatie</i>	<i>Johanneskerk</i>



10 | Oecumenische vespers Advent

In de periode van Advent houden we wekelijks, samen met de geloofsgemeenschap St. Andries, een kort avondgebed/vesper. Iedereen is van harte welkom tijdens dit half uur van zang, bijbelwoorden, gebed en stilte. Zo bereiden we ons voor op het Kerstfeest.

Data *dinsdag 3, 10
en 17 december*
Tijd *19.30 - 20.00 uur*
Locatie *St. Andrieskerk*



11 | Genderkunst

Kunstenaars leggen hun eigen gevoelens in hun kunstwerken. Dat doen christelijke genders dus ook, zeker sinds de Kerk vanaf de 18e eeuw haar invloed op de kunst verloor. LHB-TI+-ers herkennen in het leven van Jezus hun eigen strijd en vertalen klassieke beelden naar de eigen situatie. Door welke (klassieke) voorbeelden lieten zij zich inspireren hoe werd dat vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw zichtbaar in de kunst? Door onder meer afbeeldingen van de heilige Sebastiaan, Maria Magdalena, Johannes de evangelist en het Laatste Avondmaal. Deze lezing wordt gehouden door ds. Bert de Goede, emeritus-predikant uit Driebergen.



Datum *donderdag 9 januari*
Tijd *20.00 - 21.45 uur*
Locatie *Koningshof Doorn*
Entree *Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)*

12| Hoe nieuw is het nieuwe antisemitisme?

Antisemitisme vult opnieuw de voorpagina's van onze kranten en onze tv-rubrieken. Daarbij duikt ook regelmatig het begrip 'nieuw antisemitisme' op. Wat is dat precies? In hoeverre is er sprake van een nieuwe vorm van Jodenhaat in onze samenleving? In deze lezing gaan we op zoek naar de achtergronden en bronnen van het hedendaagse antisemitisme.

Deze lezing wordt gehouden door Bart Wallet, hoogleraar vroegmoderne en moderne Joodse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.



Datum *dinsdag 28 januari*
Tijd *20.00 uur*
Locatie *Koningshof Doorn*
Entree *Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)*
Begeleiding *Christa Deekman-Moraal*
 en Teun Monster



13| Engelen: 'Boodschappers uit hogere sferen'

In alle eeuwen hebben mensen zich een voorstelling gemaakt van beschermende geesten en boodschappers uit hogere sferen. De vraag is niet of engelen bestaan. Zij worden ervaren, en dat geeft te denken! Beeldend kunstenaars, componisten en schrijvers hebben zich door deze 'goede machten' laten inspireren.

Rens Bijma (musicoloog) en Kees Bregman (theoloog) presenteren een muziekavond rond het thema 'Engelen'. Hun verhaal mét muziek begint bij Bijbelse voorstellingen van engelen; in het bijzonder beschermengelen en aartsengelen. In de moderne tijd spelen engelen ook een rol zoals bij engeltekeningen van Paul Klee. En in de muziek? Bij Hildegard von Bingen, Händel, Rachmaninoff en Abba!

Datum *dinsdag 4 februari* *Tijd* *20.00 - 21.45 uur*
Locatie *Koningshof Doorn* *Entree* *Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)*

14| Leonard Cohen

Een meditatieve bijeenkomst over het leven en de liederen van Leonard Cohen (1934-2016). Deze dichter en zanger heeft prachtige liederen gemaakt die je ziel raken. Thema's als liefde en eenzaamheid, licht en donker, verlangen en religie worden op poëtische wijze bezongen. Bekende liederen zijn 'Suzanne' en 'Halleluiah'. Frank Kazenbroot laat zeven liederen horen en vertelt daarover op inspirerende wijze. Hij is geestelijk verzorger in een ziekenhuis en schreef het boek: "Wees lief voor deze ziel, veertig vensters op Leonard Cohen", waarin hij veertig vensters opent die licht werpen op de spirituele en religieuze kracht van de poëzie van Leonard Cohen.



Datum	dinsdag 18 februari
Tijd	20.00 uur
Locatie	Koningshof Doorn
Entree	Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)
Begeleiding	Marjoke Limpens-Timmer

*And Jesus was a sailor when he walked upon the water
And he spent a long time watching from his lonely wooden tower
And when he knew for certain only drowning men could see him
He said all men will be sailors then until the sea shall free them
But he himself was broken, long before the sky would open
Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone*

Suzanne - Leonard Cohen

15| De toekomst van de kerk - tussen rouw en hoop (voor- en nabespreking)

Arnoud van der Deijl concludeert in zijn boek 'De toekomst van de kerk - essay van rouw en hoop': De kerk valt niet te redden, maar het goede nieuws is dat niemand daar schuld aan heeft. Belangrijk is wel de vraag: Maar redden wij -en de samenleving - het zonder kerk?

Voorafgaande aan zijn lezing (zie de lezing van 3 maart) willen wij van gedachten wisselen over zeven strategieën die de afgelopen jaren zijn toegepast om de kerk te redden. Van 'het aanpassen van geloofsopvattingen' tot het zoeken naar 'maatschappelijke relevantie', van 'het opleuken door muziek, film of kunst in de kerk' tot het omvormen van de kerk in 'herbergen, inloophuizen, cultuurhuizen en pioniersplekken'. Uiteindelijk hielp het allemaal niet. Wat heeft het ons gebracht en wat niet? Hebben we er echt afscheid van genomen of zit het nog in ons? Is het echt voorbij?

Drie dagen na de lezing in Doorn komen wij terug op de voorstellen die Van der Deijl heeft gedaan die hoopgevend zijn voor de toekomst van de kerk. Welke voorstellen spreken ons aan? Waarom hoor (en blijf) ik (jij) bij de kerk? Wie of wat zorgt daar dan nu voor?

Welke toekomst zie jij/zien wij plaatselijk?

Datum donderdag 20 februari
en 6 maart
Tijd 15.00-16.30 uur
Locatie Johanneskerk
Begeleiding Epko Smit



16| Liedmiddag: Lieder en voor de vrede

Tijdens deze liedmiddag willen we - samen met de cantorij van de Johanneskerk en leden van het koor van de geloofsgemeenschap St. Andries - al zingend het thema Hoop(-vol) klank en kleur geven met liederen voor de vrede. Onder de enthousiaste leiding van cantor Jandirk Pronk oefenen en zingen we bekende en nieuwe liederen uit het Liedboek en uit andere bundels. Organist is Ton Blom. De middag wordt afgesloten met een korte vesper waarin de ingestudeerde liederen met teksten en gebeden bij elkaar komen. Zingt u/jij graag - zing dan mee! Alleen de vesper bijwonen kan natuurlijk ook.

Datum *zondag 23 februari*
Tijd *15.00 - 16.15 u (oefenen en 'inzingen')*
 16.15 - 16.30 u (thee/koffiepauze)
 16.30 - 17.00 u (vesper)
Locatie *Johanneskerk*



17| De toekomst van de kerk - tussen rouw en hoop

GEDurende zijn dertigjarig predikantschap zag Aarnoud van der Deijl de kerk in Nederland meer dan halveren. Dat deed iets met hem. Het bezorgde hem rouw; de fases van ontkennen tot berusten heeft hij allemaal doorlopen. In “De toekomst van de kerk - een essay vol rouw en hoop” analyseert Van der Deijl ‘zeven plannen die de kerk niet konden redden’.

Daarnaast gaat hij te rade bij al dan niet gelovige ‘kritische vrienden’, cultuurfilosofen, sociologen, theologen, mensen die ‘kerkloos’ waren maar kerkelijk werden, of die de christelijke cultuur van groot belang achten.

Tijdens deze lezing spreekt Aarnoud van der Deijl over de toekomst van de kerk. Hoe kunnen we vanuit de acceptatie van het verlies toch hoop houden of vinden? Aarnoud van der Deijl (1964) is predikant in Abcoude en hoofdredacteur en mede-auteur van de boeken Doornse Catechismus en *Doornse Levenskunst*.



Datum *maandag 3 maart*
Tijd *20.00 - 21.45 uur*
Locatie *Koningshof Doorn*
Entree *Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)*
Begeleiding *Aarnoud van der Deijl en Leo Oosterom*

18| Oecumenische vespers 40dagentijd

In de 40dagentijd, onze weg naar Pasen, komen we op vijf dinsdagen in de Johanneskerk samen voor een moment van bezinning, stilte en gebed.

De vespers zijn georganiseerd door de Johanneskerk gemeente en de geloofsgemeenschap St. Andries en worden gehouden op dinsdag 11, 18 en 25 maart en op 1 en 8 april van 19.30-20.00 uur. We nodigen u en jou van harte uit om gebruik te maken van deze momenten van bezinning, verstilling en gebed.



19| Eind goed - ...

Euthanasie en zelfdoding zijn onderwerpen die op allerlei manieren volop aan de orde zijn. Theo Boer, hoogleraar Ethiek van de gezondheidszorg aan de Protestantse Theologische Universiteit in Utrecht, houdt een lezing naar aanleiding van zijn boek *Eind goed*. Een protestantse visie op Euthanasie in Nederland. In zijn lezing pleit hij voor ‘twee keer denken’ over euthanasie. Eén keer vanuit het perspectief van de burger die leeft in een omgeving met veel verschillende levensbeschouwingen en één keer vanuit een geloofstraditie waarin noties als ‘het leven als gave’, ‘de waarde van kwetsbaarheid’ en ‘troost’ centraal staan

<i>Datum</i>	<i>maandag 17 maart</i>
<i>Tijd</i>	<i>20.00 - 21.45 uur</i>
<i>Locatie</i>	<i>Johanneskerk</i>
<i>Entree</i>	<i>€ 5</i>
<i>Begeleiding</i>	<i>Teun Monster</i>



20 | NederlandSchoon

Doe mee aan de Landelijke Opschoondag op 22 maart. Een zwerfafvalvrij Nederland is belangrijk voor mens, dier en milieu. Kom samen met dorpsgenoten in actie voor een gedeeld doel: een zwerfafvalvrije omgeving. Voor hesjes, prikkers en vuilniszakken wordt gezorgd.

Datum zaterdag 22 maart
Tijd 10.00 - 12.00 uur
Verzamelaars Kerkplein Leersum
Aanmelden Paul Mertens,
prikkers@dorpenatuur.nl



21 | De zin van ziekte

In zijn nieuwe boek 'De zin van ziekte' gaat de bekende theoloog, schrijver en spreker Alain Verheij op zoek naar wijze woorden in Bijbel en literatuur over dit gevoelige onderwerp. Vragen omtrent 'hoe om te gaan met ziekte', kortstondig of chronisch, fysiek of psychisch, ernstig of beheersbaar, zijn van alle tijden. Hoe praten we erover? Welke betekenis kennen we er aan toe - en is er überhaupt zin en betekenis te vinden in ziekte?

Alain Verheij gaat hierover met ons in gesprek aan de hand van bijbelverhalen en hedendaagse schrijvers.

Datum maandag 7 april
Tijd 20.00 - 21.45 uur
Locatie Johanneskerk
Entree € 5
Begeleiding Epko Smit



22| Ademtocht

We wandelen vanaf de Koningshof in Doorn naar het Zwerfsteneneiland bij de zandafgraving in Maarn. Onderweg denken we na over de rol van de mens in de tijdlijn van de aarde. Op het zwerfsteneneiland krijgen we een rondleiding. Daarna wandelen we terug. Desgewenst is vervoer van en naar het eiland ook zelf te regelen. Afstand 11 km.



<i>Datum</i>	<i>zaterdag 12 april</i>
<i>Tijd</i>	<i>9.30 - 13.00 uur</i>
<i>Locatie</i>	<i>Koningshof Doorn</i>
<i>Entree</i>	<i>€ 5</i>
<i>Begeleiding</i>	<i>Werkgroep Groene Kerk</i>
<i>Anmelding</i>	<i>Goof Lindijer, g.lindijer@kpnplanet.nl</i>

23| Concertlezing Eddy Hillesum

In het kader van 80 jaar bevrijding verzorgen de schrijver Judith Koelemeijer en de pianist Marcel Worms een concertlezing over Eddy Hillesum. In deze lezing geeft zij een nieuw perspectief op Eddy's rusteloze jeugd en familiegeschiedenis, haar linkse studentenjaren en haar uiteindelijke keuze om 'het lot van haar volk te delen' en niet onder te duiken. Eddy Hillesum groeide op met muziek, haar broer Mischa was een zeer begaafd pianist. De verhalende passages worden in de lezing afgewisseld door pianist Marcel Worms, die composities speelt van onder anderen Chopin, Rachmaninov, Joodse componisten als Szymon Laks en Erich Ziegler en de bijzondere prelude op.1 van Mischa Hillesum zelf.

Deze bijeenkomst is een initiatief van Johannes in het Dorp.

<i>Datum</i>	<i>vrijdag 25 april</i>
<i>Tijd</i>	<i>20.00 - 22.00 uur</i>
<i>Locatie</i>	<i>Johanneskerk</i>
<i>Entree</i>	<i>€ 5</i>
<i>Begeleiding</i>	<i>Teun Monster</i>



24| Barnard in de Paastijd

Willem Barnard (1920-2010) was een van de belangrijkste kerklieddichters van de vorige en begin deze eeuw. Zijn verzamelde liederen zijn in 2023 verschenen in drie banden 'In wind en vuur'. Bijzonder aan zijn werk is dat nagenoeg ieder lied geschreven is voor een specifieke zondag volgens het klassieke liturgisch jaar. Voor de Paastijd - die vijftig dagen duurt - schreef Barnard liederen die voor de brede oecumene zo belangrijk zijn geworden dat ze de titels hebben aangedragen voor verscheidene liedbundels, zowel katholiek als protestants. Deze avond wordt geleid door Klaas Touwen, met medewerking van Maartenskerk Vocalis o.l.v. Arjan Veen. Klaas Touwen was met Gerda van de Haar mederedacteur van het grote Barnard project 'In wind en vuur'.



<i>Datum</i>	<i>dinsdag 29 april</i>
<i>Tijd</i>	<i>20.00 - 21.45 uur</i>
<i>Locatie</i>	<i>Maartenskerk</i>
<i>Entree</i>	<i>Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6)</i>
<i>Begeleiding</i>	<i>Marjoke Limpens-Timmer</i>

*Zingt jubilate, dat is goed,
vogels en vissen, licht en water,
bloemen en bomen, vlees en bloed,
lichaam en ziel, zingt jubilate!*

lied 89. In wind en vuur deel 1

25| Zin in Film



Filmprogramma Koningshof

Kerkplein 1 Doorn

19.15 uur inloop,

19.30 uur aanvang film,

entree € 6,-

4 oktober	Past Lives
22 november	Where are you, Adam? Samen met Maarn
17 januari	One Life
21 maart	Human for ever



Filmprogramma Ontmoetingskapel

Kapelweg 45, Maarn

19.30 uur inloop,

20 uur aanvang film,

entree € 7,- inclusief

een drankje na afloop

25 september	The old oak
23 oktober	Kramer versus Kramer
22 november	Where are you, Adam? (In Doorn)
8 januari	Sorry we missed you
26 februari	In the mood for love
23 april	The bridges of Madison County



Bekijk de volledige tekst van de programma's die in Doorn gehouden worden op www.protestantsegemeentedoorn.nl en in onze twee wekelijkse nieuwsbrieven.



*En hij zegt tot hem:
vast en zeker is het, zeg ik u:
ge zult de hemel open zien
met de engelen Gods
opklimmend en neerdalend
op de zoon des mensen!*

Johannes 1:51
de Naardense Bijbel

Contact



Maartenskerk
Protestantse Gemeente te Doorn



PROTESTANTSE GEMEENTE
MAARN - MAARSBERGEN

Ideeen voor activiteiten buiten dit programma om zijn van harte welkom! Zie voor aankondigingen van de activiteiten de betreffende websites.

Johanneskerk

Lomboklaan 9, 3956 DE Leersum

☎ 0343 - 452 529 ✓ johanneskerkleersum.nl

St. Andriuskerk

Planterslaan 19A, 3956 VV Leersum

☎ 0343 - 451 331 ✓ parochie-sintmaarten.nl

Maartenskerk/ Koningshof

Kerkplein 1, 3941 HV Doorn

☎ 0343 - 414 270 ✓ protestantsegemeentedoorn.nl

Prot. Gemeente Maarn-Maarsbergen

Ontmoetingskapel Maarn

Kapelweg 45, 3951 AB Maarn

🌐 pknmm.nl

Dorpskerk Maarsbergen

Woudenbergseweg 52, 3953 MH Maarsbergen

🌐 pknmm.nl

Houd altijd de actuele informatie via kerkbladen en websites in de gaten of de activiteiten door kunnen gaan.

Alles nog actueel?

